





het is mij een grote eer u DZE
Dienst te mogen bewijzen. mijn
hart springt reeds op van
vreugde als ik zo dadelijk
(liefst vanuit de verte) ---

... UW VREUGDEKREKEN, WAAR DE
LUCHT ONGETWIJFELD OVER ENIGE
TOGENBLIKKEN MEI GEVULD ZAL ZIJN,
mag horen. ALSTUBLIEFT!



WOORDEN VAN GELUK SCHIETEN MÍJ IN DIT KADER
TE KORT OM MÍN ENORME VREUGDE NADER TE
OMSCHRIJVEN. VREUGDEVOLLE TRÄNEN WELLEN
OP IN MÍN REEDS HALF
GEVULDE, RODDACHTIËG GE-
TINTÉ OÖKGASSSEN, GELIJK
BEKEN DIE ONTSPRINGEN
IN HET HOOGSTE EN KOUDESTE
VAN DZEZ' AARD BAL.

© D.N.R. '75 ②



(het doet me trouwens denken aan mijn Diensttijd, die ik niet alleen zittend of liggend en dus drinkend doorbracht, maar waarin ik ook FRAAIE LANDSCHAPPEN en PRachtvol gebouwde BRUGGEN e.d., die respectievelijk STAATSBOSBEHEER EN MONUMENTEN ZORG met de grootste mogelijkheid ZORG in STAND houden, met DANTEREND GERAAS VAN CHEMISCH-TECHNISCHE MIDDENLEN DE LUCHT IN JAAGDE, WAARHA SLECHTS SMEULENDE RESTEN VAN STENEN EN HOUT OVERBLEVEN.

MAAR ATTUIN, IK WEN WEL AAN DIT GELUID VAN DEZE EIGENLIJK VREEMD UITZIENDE KAARS. OP KLEINIGHEDJES LET IK NU NIET!



© TONAP '75